

Gideon 4 – Mijn hulp komt van U!

1. Inleiding.

Vandaag is het 3^{de} advent zondag.

“Het volk leeft nu nog in het donker, maar het zal een stralend licht zien. De mensen leven nu nog in het land van schaduw en dood, maar ze zullen leven in het licht.” Mattheüs 4: 16 BGT.

*“In het begin was Gods Zoon er al. Hij was bij God, en hij was zelf God. In het begin was hij al bij God. Alles is door hem ontstaan. Zonder hem zou er niets zijn. Al het leven komt van hem. Het leven dat hij brengt, is het licht voor de mensen. **Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.**”* Johannes 1: 1 – 5 BGT.

- **Jezus in onze duisternis.**

- Kerst is een feest – Jezus is in onze duisternis – zonde – twijfel – angst – ellende komen wonen.
- Hij werd mens zoals jij en ik!
- Hij weet wat het betekent om mens te zijn. Hij gaf zijn hemelse positie - Zijn Goddelijkheid - op (Filippenzen 2: 7).
- Hij heeft veel moeten lijden, Hij kan zich vereenzelvigen met ons lijden. Maar hij weet ook hoe moeilijk het is om de juiste keuzes te maken.

- **Jezus is het stralend licht.**

- Het licht heeft het gewonnen van het donker.
- Liefde/Licht overwint!
- God is toegewijd aan jou en laat ons niet aan ons lot over.

*Als je de **geschiedenis van Israël bestudeert**, zie je: God is **toegewijd aan Israël**, want Hij is toegewijd aan **de mensheid**.*

*Door Israël, door **Jezus**, door de **koning der Joden**, komt er redding op aarde **voor iedereen**. Jezus is de **hoop van de schepping**.*

2. Gideon.

Gideon leefde ongeveer 1250 voor Christus.

Gideon wordt in de lijst van geloofshelden genoemd in Hebreeën.

Doordat hij/zij God geloofde ...

*“En wie moet ik verder nog opnoemen? Want ik zou tijd tekort komen als ik zou gaan vertellen van Gideon, Barak, Simson, Jefta, David, Samuel en de profeten. Doordat ze God geloofden, hebben ze koningen overwonnen, wraak genomen, beloften werkelijkheid zien worden, de bekken van leeuwen dichtgebonden. Ze hebben de kracht van het vuur gedooft, zijn ontsnapt aan scherpe zwaarden, **hebben kracht van God gekregen toen ze zwak waren**, zijn in de strijd sterk geweest en hebben de legers van vijanden op de vlucht gejaagd.”*

Hebreeën 11: 32 – 34 BasisBijbel

2.1 Dappere held, de Heer is met je!

“De engel van de Heer ging naar hem toe en zei tegen hem: “Dappere held, de Heer is met je!”” Richteren 6: 12 NBV.

Gideon voelde zich alles behalve een dappere held. Hij was graan aan het dorsen in een druivenpers (verborg zich) bang dat ook zijn oogst geroofd zou worden.

Gideon deed zijn best. Hij was misschien teleurgesteld in God, U heeft mijn voorouders uit Egypte bevrijd en geleid en ons gebracht naar een land van alles behalve “melk en honing”. God waar bent U?

- God is met mij? Ik een dappere held?

Ik hou van de Bijbel – God werkt niet door “*supermensen*” maar door mensen zoals jij en ik. Met hun zwakheden, twijfels, gebreken, ...

- **God spreekt zijn geloof in jou uit!**

“Ik ben met je!” – “Dappere held!”

2.2 De Heer geeft rust.

Gideon heeft een ontmoeting met een engel.

“Toen begreep Gideon dat het een engel van de HEER was geweest, en hij riep uit: ‘Nee, HEER! Nee, mijn God! Ik heb oog in oog gestaan met een engel van de HEER!’ Maar de HEER stelde hem gerust: ‘Je hoeft niet bang te zijn, je zult niet sterven.’ Gideon bouwde op die plek een altaar voor de HEER, en noemde het ‘De HEER geeft rust’...” Richteren 6: 22b – 24a NBV.

- God ontmoet ons te midden van onze ellende.
- God ontmoet ons te midden van ons egoïsme, onze trots en opstandigheid.
- Je hoeft niet bang te zijn.
- Hij geeft jou en mij rust/vrede.

2.3 Is dit echt uw plan Heer?

De vijandelijke legers verzamelen zich opnieuw om de oogst van Israël te stelen.

“Toen kwam de geest van de Heer in Gideon. Gideon blies op zijn trompet om de soldaten die afstamden van Abiëzer, bij zich te roepen. Ook alle soldaten uit de gebieden Manasse, Aser, Zebulon en Naftali liet hij bij zich komen.” Richteren 6: 34 – 35 BGT.

Gideon vol van de Geest neemt een besluit en blies op zijn trompet.

Er vormt zich een leger 32.000 Israëlieten. De vijand heeft 120.000 soldaten in het leger van de Midianieten en Amalekieten.

- Gideon twijfelt of hij wel de juiste persoon is voor deze opdracht.
- Gideon vraagt aan God tweemaal om een teken (droge/natte wollen vacht).
- God zegt niet: *“Ik heb het al eens gezegd, twijfelaar”*.
- God accepteert de twijfel en angst van Gideon.
- Liefdevol neemt de Heer de twijfel bij Gideon weg.

3. De finale - Mijn hulp komt van U!

Gideon vol van de Geest maakt zich klaar voor de strijd – 32.000 versus 120.000 soldaten (verhouding van 1 op 4).

“Toen zei de Heer tegen Gideon: ‘Je hebt te veel soldaten. Zo wil ik de Israëlieten niet laten winnen van de Midjanieten. Want dan zullen ze zeggen dat ze het zelf gedaan hebben. Dan zullen ze niet toegeven dat ik hen geholpen heb. ‘Daarom moet je zeggen: ‘Iedereen die bang is, moet door de Gilead-bergen terug naar huis gaan.’ Toen gingen er 22.000 soldaten naar huis. Er bleven tienduizend soldaten over.” Rechters 7: 2 – 3 BGT.

Dit moet nu toch wel goed zijn? Nee, het leger is nog te groot.

“Maar de Heer zei tegen Gideon: ‘Je hebt nog steeds te veel soldaten. Stuur je mannen naar het water. Dan zal ik je daar vertellen wie er in je leger mogen blijven en wie niet.’ Gideon deed wat de Heer tegen hem gezegd had.

Toen zei de Heer: ‘Je moet de mannen in twee groepen verdelen. Iedereen die het water opklikt met zijn tong, net als een hond, hoort bij de ene groep. En iedereen die zittend op zijn knieën van het water drinkt, hoort bij de andere groep.’ Er waren driehonderd mannen die het water opklikt met hun tong. De anderen gingen op hun knieën zitten en schepten het water op met hun handen. De Heer zei: ‘De driehonderd mannen die het water met hun tong opklikt, mogen blijven. Met hen zal ik Israël bevrijden. Want met hen zal ik de Midjanieten verslaan. Daar zal ik voor zorgen. De andere mannen mogen terug naar huis.’ Er bleven dus driehonderd soldaten bij Gideon. De rest stuurde hij naar huis. Zij moesten wel hun eten en hun trompetten achterlaten.” Rechters 7: 4 - 8 BGT.

300 soldaten blijven er over versus 120.000 (verhouding van 1 op 400).

Nu gebeurt er iets mooi, God neemt nu initiatief en wil Gideon bemoedigen.

“Die nacht zei de Heer tegen Gideon: ‘Kom op! Val het kamp van de Midjanieten aan. Ik zorg ervoor dat je hen verslaat. En als je het nog niet durft, ga dan eerst met je knecht Pura naar het kamp van de Midjanieten om te horen wat ze zeggen. Daarna zul je niet meer bang zijn om aan te vallen.’ Toen ging Gideon samen met zijn knecht Pura naar het kamp van de Midjanieten. Ze verstopten zich bij één van de buitenste tenten. Er waren ontelbaar veel Midjanieten, Amalekieten en mannen van andere volken in het kamp. Het leek wel een zwerm sprinkhanen! Er waren ook ontelbaar veel kamelen, zo veel als het zand bij de zee. Toen Gideon bij het kamp aangekomen was, hoorde hij twee Midjanieten met elkaar praten. De ene zei: ‘Ik heb zo’n rare droom gehad! Ik droomde dat er een brood door ons kamp heen rolde. Het brood rolde tegen een tent aan, en die viel omver en zakte in elkaar.’ De andere Midjaniet zei: ‘Dat brood moet vast het zwaard voorstellen van de Israëliet Gideon, de zoon van Joas. Dan betekent die droom dat Gideon ons zal verslaan. En dat God daarvoor zal zorgen.’” Toen Gideon dat hoorde, knielde hij dankbaar voor de Heer. Daarna ging hij weer terug naar het kamp van de Israëlieten. Hij riep tegen zijn soldaten: *‘Kom op! Jullie zullen de Midjanieten verslaan. Daar zal de Heer voor zorgen.’”* Rechters 7: 9 – 15 BGT.

Gods strategie – geen methode – luisteren naar God en de moed hebben daar naar te handelen:

“Gideon verdeelde zijn driehonderd soldaten in drie groepen. Ze moesten allemaal een trompet meeneemen. En ook een brandende fakkel, verstopt in een lege waterkruik. Toen zei Gideon: ‘Let goed op wat ik doe. Ik ga met mijn groep soldaten naar de buitenste tenten van het kamp van de Midjanieten. Jullie moeten om het kamp heen gaan staan, en dan precies hetzelfde doen als ik. Als ik met mijn groep op de trompet blaas, moeten jullie ook op jullie trompet blazen. En jullie moeten hard roepen: ‘Voor de Heer en voor Gideon!’”

Gideon valt aan.

Toen ging Gideon met honderd soldaten op weg. Het was midden in de nacht. De Midjanieten hadden net andere bewakers bij de rand van het kamp gezet.

Toen Gideon en zijn mannen bij het kamp kwamen, bliezen ze op hun trompetten en sloegen ze hun waterkruiken stuk. Daarna bliezen ook de soldaten van de andere groepen op hun trompetten, en ook zij sloegen hun waterkruiken stuk. Ze pakten de brandende fakkels in hun linkerhand, en hun trompet in hun rechterhand. En ze schreeuwden: ‘Val aan! Voor de Heer en voor Gideon!’

De Midjanieten vluchten.

De driehonderd soldaten van Gideon bleven om het kamp van de Midjanieten heen staan, en bliezen op hun trompetten. Binnen in het kamp renden de Midjanieten rond. Ze schreeuwden en probeerden te vluchten. Ze begonnen zelfs tegen elkaar te vechten! Daar zorgde de Heer allemaal voor.”

Rechters 7: 16 – 22 BGT.

Van de 120.000 soldaten kunnen er 15.000 vluchten.

“Toen liet Gideon al zijn soldaten uit de gebieden Naftali, Aser en Manasse weer terugkomen. Zij moesten de Midjanieten achtervolgen.”

Rechters 7: 23 BGT.

- **God geeft de overwinning!**

Het enige wat ze doen – blazen op hun trompetten en schreeuwen.

4. Wie of wat zijn onze vijanden?

- **Wat betekent dit verhaal voor jou en mij?**

- Dat God ons/mij te hulp komt – langzij komt – naar mij/ons hoort.

- **Gods werkwijze om vrijheid, genezing en herstel te brengen.**

- Samenwerking, instemmen met wat God laat zien.

- Afstemmen, luisteren naar God.

- De moed te hebben om daar naar te handelen.

- Heer, kom mij in mijn ongeloof tegemoet. Wilt U het willen en het werken in mij bewerken (Filippenzen 2:13). Help mij om op U te vertrouwen!

- De Heilige Geest vervult ons met kracht/vrede.

- **Wie of wat zijn onze vijanden?**

Er zijn maar 2 vijanden, duisternis (satan) en ikzelf.

4.1 De dief – satan.

“Maar een dief komt alleen maar om te stelen en te doden en te vernietigen. Ik ben gekomen om leven te geven en overvloed.” Johannes 10:10 BasisBijbel.

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” Efeziërs 6:12 NBV.

- Mensen zijn niet onze vijanden! Een nieuw gebod: heb je vijanden lief.

- Jezus, heeft aan het kruis satan overwonnen!

“Onderwerp u dus aan God, en verzet u tegen de duivel, dan zal die van u wegvluichten.” Jakobus 4:7 NBV.

- Met andere woorden – het licht van Jezus uitnodigen, de duisternis zal wijken.

4.2 Ikzelf.

Doordat wij ons hebben onttrokken aan de cirkel van de drie-eenheid is onze ziel beschadigd/verblind. (Zie preek van Henk Rothuizen op 26 november 2017.)

- Ons zicht op God is vertroebeld (de duivel zal dit graag uitbuiten).

- We hebben moeite om het feit dat de Vader van ons houdt vast te houden. Verstandelijk weten wij het wel.

- Aan onze reacties/gevoelens weten wij dat we God niet volledig vertrouwen.

- We hebben gevoelens van angst, twijfel, afwijzing, onzekerheid, eenzaamheid, bezorgdheid, frustratie, boosheid ...

“U moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden, door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil. En wat Hij wil, is goed, aangenaam en volmaakt.” Romeinen 12:2 HB.

- God wil ons van binnenuit veranderen in afhankelijkheid aan Hem.

“Want wij breken valse redeneringen af en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, en wij nemen elke gedachte gevangen om die te brengen tot de gehoorzaamheid aan Christus,”

2 Corinthiërs 10:5 HSV.

(1) Vader, wat denkt U van deze situatie?

(2) Jezus, ik vertrouw op U!

(3) Heilige Geest wil U mij bekrachtigen?

5. Mijn hulp komt van U.

- **Gods werkwijze om vrijheid, genezing en herstel te brengen.**

- Samenwerking, instemmen met wat God laat zien.

- Herstel vindt niet plaats in passiviteit.

- Het vraagt moed om in beweging komen, in het vertrouwen dat God je zal bijstaan.

- **En Ik zal bij je zijn.**

“Hij is het licht dat schijnt in het donker. En het licht heeft het gewonnen van het donker.” Johannes 1: 5 BGT.

- **Kom op! Ik zorg voor de overwinning. Ik zal de strijd voor je strijden.**

“Kom op! Val het kamp van de Midjanieten aan. Ik zorg ervoor dat je hen verslaat.” Rechters 7: 9 BGT.